

# INDHOLD

<b>INDLEDNING</b>	<b>12</b>
Hvorfor en bog om Bibelen?	13
Positiv eller negativ ...	14
Småting om bogen	15
<b>1. DEL * HVORFOR LÆSE I BIBELEN</b>	<b>18</b>
Kapitel 1: Få åbnet øjnene	19
Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?	25
Bibelen opbygning	25
Forholdet mellem GT og NT	26
Lidt om bibelsyn	28
Bibelen er et kærlighedsbrev	32
Bibelen er et vidnesbyrd	33
Kapitel 3: Hvad er et luthersk bibelsyn?	36
Lov og evangelium	39

Kapitel 4: Bibelske genrer	41
Loven	41
GT's fortællinger	44
Salmernes Bog	49
Profeterne	51
Visdomslitteraturen	54
Evangelierne	56
Lignelserne	58
Apostlenes Gerninger	60
Brevene	62
Johannes' Åbenbaring	64
Introduktioner	66
Hvorfor skal vi – egentlig – åbne Bibelen?	67

## **2. DEL \* HVORDAN LÆSE I BIBELEN** **70**

Kapitel 5: Hele Bibelen igennem	71
Vejen gennem Bibelen	72
Projektlæsningen	74

Tre-fire læsninger om dagen	76
Kapitel 6: Metoder til bibellæsning	78
Indlevelselslæsning	79
Overblikslæsning	80
Følg den folkekirkelige tekstrække	81
Læsemakker	82
Apps	84
Meditation	85
Læs med en kommentar	86
YouTube-metoden	88
Kapitelresumé	89
Studie af karaktertræk	90
Tema- og ordstudier	91
Baggrundsstudier	93
Afslutning	94
Kapitel 7: Gode råd til bibellæsningen	96
Jesper Iversen	96
Lars Nielsen	99

Anne Kirstine Allerup Holm	101
Rasmus Dysager	106
Jens Ole Christensen	108
Anne Agerbo	112
Kapitel 8: Tips til at læse i Bibelen sammen	115
Sæt ord på din tro	116
Gør det for din egen skyld	119
Gør det for de andres skyld	119
En note om at være social før man er åndelig	120
Gruppedynamik	122
Bibelstudiegrupper dannet i menigheden	125
Bibelstudiegrupper dannet uden for menigheden	128
Celler på tværs af alder	131
Konkrete tips	132
Afslutning – er bibellæsning lov eller evangelium?	136

## **APPENDIKS \* 18 BIBELSTUDIEOPLÆG 140**

Kolossenserbrevet	143
-------------------	-----

1. studieoplæg: Kol 1	143
2. studieoplæg: Kol 2	145
3. studieoplæg: Kol 3	147
Første Petersbrev	150
4. studieoplæg: 1 Pet 3	150
Matthæusevangeliet	153
5. studieoplæg: Matt 21,33-46	153
6. studieoplæg: Matt 27,27-56	155
Første Johannesbrev	158
7. studieoplæg: 1 Joh 1,5-10 & 2,1-11	158
8. studieoplæg: 1 Joh 3,1-10	160
Første Thessalonikerbrev	164
9. studieoplæg: 1 Thess 1,1-10	164
Dommerbogen	167
10. studieoplæg: Dom 2	167
Prædikerens Bog	170
11. studieoplæg: Præd 7	170
Salmernes Bog	173

12. studieoplæg: Sl 22	173
Josvas bog	176
13. studieoplæg: Jos 24	176
Daniels bog	179
14. studieoplæg: Dan 5	179
Første Mosebog	181
15. studieoplæg: 1 Mos 3	181
Jonas' bog	184
16. studieoplæg: Jon 1-4	184
Ruths bog	187
17. studieoplæg: Ruth	187
Esajas' bog	189
18. studieoplæg: Es 11	189

## **LITTERATUR OG RESSOURCER**

**192**

Ressourcer til bibellæsning fra Bibellæser-Ringen	193
---	-----

**INDLEDNING \***

# HVORFOR EN BOG OM BIBELEN?

Det lyder måske skørt. Hvorfor skulle man læse en bog *om* Bibelen i stedet for at læse *i* Bibelen? Og særligt hvis man synes, det er svært, bøvlet eller kedeligt at læse, så skal man tænke sig grundigt om, inden man udvælger sig en bog.

Og det bliver endnu mere spøjst, når vi må tilstå, at vi faktisk aldrig selv har læst en bog *om* bibellæsning, inden vi gik i gang med dette projekt. Men med ét blev alle de mange bøger om bibellæsning spændende, fordi vi skulle bruge dem. Vi skulle hjælpes. Håbet er, at du får det på samme måde med denne bog.

Et af de spørgsmål, vi har stillet os selv mange gange i skriveprocessen, er: “Ville vi selv synes, at dette er en spændende og



relevant bog at læse?” Kender du det? At man bliver i tvivl om ens egen interesse mon deles af andre? Gud har skrevet en hel bog om, hvem mennesket er, hvordan det bliver frelst og får evigt fællesskab med ham. I dansk oversættelse brugte han 1148 sider. Han synes vidst, det er spændende. Men gør du? Hvis ikke, så har du brug for denne bog, og derfor har vi givet det et forsøg. Vi er nemlig blevet overbevist om, at det faktisk kan nytte at skrive en bog om bibellæsning. For vi tror på, at du godt kan blive interesseret i at læse i Bibelen og få et større udbytte af det ved først lige at runde denne bog. Så Guds velsignelse med det. Må Han gøre dig til en glad og trofast bibellæser.

## **POSITIV ELLER NEGATIV ...**

Man kan skrive en bog om bibellæsning ud fra en negativ eller en positiv vinkel. Har man en negativ tilgang, går man ud fra, at folk formentlig ikke læser i Bibelen og nok heller ikke har lyst til det. Derfor skal de have et kærligt los i rumpen og motiveres på den måde. Sådant startede projektet faktisk. Men vi har alligevel

valgt den positive tilgang. Ikke bare for at være nogle flinke fyre, men fordi vi tror, det er det rigtige: Vi *vil* jo gerne læse i Bibelen! Det kan være både svært eller kedeligt, men vi ønsker at få gode vaner og lære Bibelen at kende. Det tror vi på.

Så det er med den forudsætning, vi skriver: Vi tror, du gerne vil blive endnu bedre til at læse i Bibelen, og at du måske kunne have gavn og glæde af nogle tips og tricks til at optimere din bibelglæde. Vi håber, du finder det, du søger i denne bog, så du kan blive endnu bedre til at finde guldet i Bogen.

## **SMÅTING OM BOGEN**

Lige en praktisk kommentar: Den første del af bogen er *bogen*. Det vil sige, det er den del, du læser stille og roligt og for dig selv. Den består af en masse input til at få mere ud af bibellæsningen.

Men der er en anden vigtig del af bogen, nemlig et appendiks med 18 bibelstudieoplæg, hvor du i din ungdomsforening, cellegruppe osv. kan prøve at bruge noget af det, du har lært. De

18 oplæg dækker mange slags tekster fra Bibelen, så der er god mulighed for at dykke ned og træne!

**1. DEL \***  
**HVORFOR LÆSE**  
**I BIBELEN**

# KAPITEL 1: FÅ ÅBNET ØJNENE

Bibelen er en uendelig rig og givende bog at læse. Du tænker nok, at det er en lidt slidt påstand, men der er faktisk bibelsk belæg for det. Tag for eksempel Ezra, som var præst i Israel, da de første mennesker kom hjem til Jerusalem fra eksilet i Babylon. I Ezras Bog 7,6 hører vi, at Ezra var skriftlærd og velbevandret i Moses' lov. Med andre ord: Han var en bibelkyndig, som kunne Skriften på fingrene. På trods af alt dette står der i 7,10: "Ezra havde sat sig for at granske Herrens lov ..." Ezra, der godt nok kendte Bibelen, vidste, at der *altid* er mere at hente. Altid. Bibelen kan blive ved med at berige os, udfordre os, trøste os og styrke os.

Nogle gange tænker vi selv: "Skal vi ikke snart høre noget nyt?"

Til det svarer Bibelen: “Jo! – Men du kan jo bare gå i gang med at læse.” Det, at ville høre noget nyt, er i én forstand mangel på indsigt i Bibelens og Kristi natur. Men selvom vi ikke er så begejstrede for spørgsmålet om at ville høre noget nyt, så kan der også ligge en bibelsk tone i det: Hvis Kristus er så rig og så dyb, så lad os gå på opdagelse i ordet om ham! At dykke dybere ned i ordet er også at høre noget nyt.

Et eksempel finder vi i salmen ”Giv mig, Gud, en salmetunge”, der på en forunderlig måde har fanget ideen om rigdommen i Gud og hans ord. I vers 4 står der:

Hvert dit værk er stort vidunder  
*i din visdom ingen bunde,*  
*som af den har øst.*  
Kun en dåre tør det nægte,  
at hos dig er alting ægte,  
alting mageløst.

Det, Grundtvig skriver her, er den rette forståelse af visdommens kilde: Er man først begyndt at øse af kilden, som er Kristus, så når man aldrig bunden. Der er altid mere at tage af. Og det er faktisk ikke kun i poesien, vi synger om det. Det er kernebibelsk. Paulus skriver i Kolossenserbrevet 2,2-3: "... for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, *i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult.*" Alle, og Paulus mener virkelig *alle*, visdommens og kundskabens skatte er skjult i Kristus. Man kan ikke bunde i hans kærlighed, hans frihed, hans omsorg, hans almagt, hans barmhjertighed, hans gavmildhed, hans glæde, hans herredømme. Derfor må vi til Bibelen, så vores kilde ikke tørrer ud, og Kristus kan få lov til at vise os nye sider af sig selv igen.

En fantastisk bibelsalme er Salme 119. Salmens glæde over Guds lov er så smittende og kan så let overføres til talen om bibellæsning. I vers 18 står der: "Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov". Det er den bøn, du også må bede: "Jesus,

jeg har svært ved at se nye sider af dig. Min bibellæsning keder mig. Men der står i dit ord, at din visdom er bundløs. Luk mine øjne op, så jeg kan se underne i din lov – ja, så jeg kan se det største under i Skriften, nemlig dig.” Vi kæmper med vores bibellæsning, fordi vi ved, at Kristus er i teksten. At hans ånd virker i de sorte bogstaver og kan vække vores hjerte ved evangeliets kraft. De, der er holdt op med at læse i Bibelen, fordi de mener at mestre den, og fordi de mener, der ikke er mere nyt at hente, kender hverken Kristus eller hans visdoms dybder. Eller som én engang har formuleret det: “Der er nogle, der tror, de bunder i Guds visdom. Det er dem, der er holdt op med at øse”.

Vi vil prøve at illustrere denne tanke.





Nederst står du og er i gang med at forøge glæden over og erkendelsen af Kristus. I øjeblikket når horisonten til den stiplede linje. Denne linje vil bevæge sig opad i trekanten i takt med, at erkendelsen af evangeliet vokser. For hver forøget indsigt går det dog også op for "dig", at "indsigten i Kristus" er større, end du havde forventet. Og sådan vil det være for hvert skridt, du tager. Med din nuværende indsigt har du en vis forståelse for, hvor stor og uudgrundelig Gud og hans evangelium er. I takt med at din indsigt øges, øges også din forståelse for, hvor meget større Gud

egentlig er. Det er derfor, at teologer og filosoffer kan have læst tusindvis af bøger om kristendommen og alligevel sidde med en fornemmelse af, at de ikke helt har fanget pointen.

Som afslutning på dette kapitel vil vi minde om en vigtig ting: Al denne snak om forøget indsigt skyldes ikke, at vi vil have alle kristne til at blive teologer. Der er ikke en bestemt indsigt, som kræves for at være en ordentlig kristen. Der er ikke noget niveau, der skal nås. Men vi formaner til øget bibelindsigt, fordi det har den simple indvirkning på vores tro, at vores glæde over Kristus vokser. Jo bedre du kender Jesus, jo mere fryder han dit hjerte!